

de 5 fasen

EEN BRON VAN ELIM CHRISTIAN SERVICES
TRANSLATED BY BILL LODEWYK

FASE 1: ONWETENDHEID

Zwakheden en handicaps zijn een teken dat het God niets doet of dat Hij niet in staat is om de situatie te verbeteren. Het is waarschijnlijk een gevolg van zonde of een tekort aan geloof. God is niet betrokken bij het leven van iemand met een handicap, want Hij kan mensen die zo beperkt zijn niet gebruiken. Zelf ken ik geen mensen met een handicap en ik weet ook eigenlijk weinig of niets over handicaps. Ik heb geen interesse in die mensen of wat er zich in hun leven afspeelt.

FASE 2: MEDELIJDEN

Ik vind het erg voor mensen die met handicaps moeten leven. God heeft mij gezegend en ik kan anderen helpen. Ik ben dankbaar dat mijn kinderen niet gehandicapt zijn. Mensen met zwakheden en handicaps hebben duidelijk iemand nodig zoals ik om ze, door hun problemen heen, betekenis te geven en hulp te bieden. Ik zie zelf niet wat de betekenis van hun leven zou kunnen zijn.

FASE 3: ZORG

Net als ik zijn mensen met een handicap geschapen naar Gods beeld. Alleen daarom al hebben ze waarde. Ik hoop dat iemand de tijd wil nemen om hen Gods liefde te laten zien. Ik wil daar graag aan bijdragen. Ik denk dat we manieren moeten vinden om deze mensen te helpen. Misschien zouden we een speciale zondagschool groep moeten opzetten in de kerk, of de ouders rust en ontspanning aanbieden.

FASE 4: VRIENDSCHAP

Ik heb een vriend(in) met een handicap leren kennen. Deze persoon is waardevol in Gods ogen, maar ook in die van mij, en ik weet dat mijn leven beter is geworden door onze vriendschap. Ook al heb ik haar/hem geholpen, ze/hij is ook een zegen voor mij geweest. Ik wil vaker initiatief nemen richting mensen met een handicap. God brengt veel verschillende mensen in mijn kerk en in de buurt waar ik woon, waaronder mensen met een handicap. Van de omgang met elkaar kunnen we allemaal iets opsteken.

FASE 5: MEDEWERKERS

Als God een ieder van ons heeft geroepen om Hem te dienen en te loven met elke vezel van ons bestaan, dan geldt dat ook voor onze broeders en zusters in Christus die gehandicapt zijn. Ik denk dat we niet alleen een bediening voor gehandicapten moeten hebben, maar ook *met* gehandicapten. Samen moedigen we en vullen we elkaar ook aan tot elk goed werk om zo antwoord te kunnen geven aan Gods roeping voor ons leven - of je nu wel of niet een handicap hebt. We kunnen allemaal geven en we kunnen allemaal ontvangen.

BEWUST MAKEN

TOEGANG VERSCHAFFEN

INTEGREREN

BETREKKEN



SCAN THIS CODE OR GO TO
WWW.THE5STAGES.COM FOR MORE
INFORMATION AND RESOURCES.

"5 STAGES: CHANGING ATTITUDES" IS COPYRIGHT © 2009,
ELIM CHRISTIAN SERVICES AND DAN VANDER PLAATS
WITH THANKS TO DISABILITY CONCERNS CRC AND RCA,
MNA SPECIAL NEEDS, JONI AND FRIENDS, AND MANY OTHERS